



GOOISCH

...als lifestyle in héél Nederland

WIN!
VILLA AAN ZEE
+ VLIETICKETS

GEHEIMEN?

DE PRIVEDETECTIVE
ONTHULT

ZÓ SCOOR JE EEN MILJONAIR GEWOON ONLINE

WAAROM
NIEUW GELD
NOOIT ZAL LEREN
HOE HET HEURT



KLEED JE ALS
KATE (OF MAXIMA)



VERRASSEND!
HOE GOOISCH IS
INGE DE BRUIN?



EXCLUSIEF
NINA STORMS
LUCHT
HAAR HART



5 PAGINA'S
SOCIETY & PARTY'S
WIJN DRINKEN
MET THERESE BOER
BINNENKIJKEN
BIJ MARISKA HULSCHER



FLIRT
HAKKEN

Najaar 2014 - € 4,95



BP 8 710966 050736

OOK ● Hilarisch: column Goedele Liekens ● Gooische weduwen vertellen
● Waarom miljonair Victor verzwijgt dat hij homo is ● Etiquettecursus voor je kids!

STEWARDESS EMMA

Emma (32, single) werkt als stewardess bij een bekende luchtvaartmaatschappij.

Aan journalist Eveline Karman vertelt zij over haar spannende avonturen op 11 kilometer hoogte.

COLUMN



‘ZEG STEWIE, JE ZIET ER REUZE SEXY UIT IN EEN BIKINI’

Ik lig heerlijk te genieten op het strand van Curaçao. Mijn lippen smaken zout, dus ik graai in mijn meegebrachte strandtas op zoek naar water. Als ik tussen de zak drop en mijn zonnebrandcrème het flesje voel, valt er een schaduw over mijn gezicht. Eerst verrast het me nog dat de zon zomaar is verdwenen, maar als ik mijn ogen open, zie ik waarom. De bekakte krullenbol met de hete aardappel in zijn keel die gisteren achterin het economy-gedeelte zat, staat voor me. Helaas herinner ik me hem nog goed. Hij was de luidruchtigste van het troepje mannen dat samen op vakantie ging. Regelmatig moest ik vragen of het zachter kon en of er niet meer met golfballen gegooid werd.

“Zeg, stewie!” Hij klopt joviaal op mijn schouder als ik rechtop ga zitten. “Je ziet er reuze sexy uit in een bikini.”

“Ik rust heerlijk uit na de lange vlucht,” probeer ik terwijl ik de whiskylucht wegwapper. Hij begrijpt mijn hint niet en hurkt voor me neer.

“Zullen we in de bar daar een tropisch vreugdesapje doen?” Terwijl hij opzichtig in mijn decolleté gluurt, streelt zijn vinger mijn bovenbeen.

Mijn kippenvel ontgaat hem. Ik trek mijn knieën op. Wat nu? Ik denk aan de flesjes wijn die hij en zijn maatjes in het vliegtuig stiekem van mijn trolley pikten en aan de keren dat hij aan mijn werkschort trok. Dan herinner ik me de opmerking van een collega hoe ze het toilet aantrof na een bezoekje van een van de heren uit de olijke roedel.

“Kom nou. Ik trakteer,” dramt hij als ik te lang zwijg.

Triomfantelijk steekt hij zijn duim op naar het groepje feestvierders. Ik zie vier vuurrode hoofden geamuseerd naar ons kijken. Daaronder zie ik vier precies dezelfde en peperdure Vilebrequin-zwemshorts. Het liefst zou ik hem ongezouten toebijten dat hij moet wegwezen, maar dat lijkt me niet verstandig. Hij en zijn kornuiten vliegen namelijk weer met mij mee terug naar Nederland. Daarom tel ik tot tien, in-tussen mijn vingernagels in mijn handpalm drukkend. Zweetdruppels lopen over mijn rug.

Als ik de uitgestoken hand met de zegelring eraan beleefd weiger en mijn hoofd schud, voel ik een tinteling in mijn buik. Vanaf de boulevard stapt mijn collega het strand op. Zijn smalle achterwerk wiebelt clownesk en onder zijn armen heeft hij een roze handdoek gerold. Grote teugen zuurstof vullen mijn longen.

“Ik zou graag iets met je drinken, maar dat is niet zo netjes tegenover mijn man,” wijs ik naar Victor. Ik gil veel te hard zijn naam, klauter overeind en huppel bijna naar hem toe.

“Snel! Sla je arm om me heen!” Ik sis het zo fel dat Victor me verbaasd gehoorzaamt. Klef druk ik mezelf tegen het veel te strakke metallic zwembroekje. Victors polstasje kletst tegen mijn billen. Het maakt me niet uit. “Ik leg het je zo uit,” fluister ik opgelucht in zijn oor. Krullenbol kijkt ons verbouwereerd aan en begint aan zijn aftocht. Met gespreide handen alsof hij de Messias is, waggelt hij terug naar zijn vrienden. Opgelucht kus ik Victor op zijn wang. “Jij krijgt zo een heel groot tropisch vreugdesapje van me.” 🌴