

VROUW

HEFTIGE
TIJDEN

Spannend

Gluren op de set
van Celblok H

Vleugje maffia

De stijl van Napels

Sluipmoordenaar

Bijna dood door
koolmonoxide

NOG 4 WEKEN...
VROUW
VRIENDINNEN
WEEKEND

Rianne Vink

'Wat ik eng
vind? Alles wat
kan vliegen'

Mode met

Glennis Grace

Uitgekookt?

Probeer het eens:
raw food

DAGBOEK
VAN EEN
ESCORT

JEROEN VAN DER BOOM: 'IK WIL NIET HERKEND MAAR ERKEND WORDEN'

DAGBOEK VAN EEN *escortgirl*

'Verstrikt' is een spannende thriller die zich afspeelt in de highclass escortscene. Voor dit schrijversdebuut sprak schrijfster/journalist Eveline Karman (43) met diverse escortdames. Een van hen is Louise* (36) die, naast haar baan als verkoopster voor een exclusief bureau, rijke mannen bezoekt. Voor VROUW hield ze een week lang een dagboek bij.

Tekst bewerkt door Lydia van der Weide

Maandag 18 augustus

Omdat een van mijn vaste klanten al mijn lingersetjes al kent, ga ik nieuw ondergoed aanschaffen. Ik ga me te buiten aan een paar peperdure setjes in een exclusieve zaak. Ik kies veel kant, en koop reservekousen. Klanten tellen veel geld neer voor de illusie van perfectie, dus een kous met slechts één enkel haaltje erin kan ik al niet meer dragen. In de paskamer krijg ik een sms'je van het escortbureau. Of ik vanavond om 23.00 uur bij een meneer kan zijn in Den Helder... Thuis werk ik mijn administratie bij. Ik noteer wat ik droeg bij wie, hoeveel kilometers ik heb gereden en zoek me suf naar een bonnetje van glijmiddel. Dat vind ik uiteindelijk terug als boekenlegger. Nadat ik sushi heb besteld, verschoon ik het konijnhok, lekker in mijn joggingbroek. Net als ik me wil klaar maken voor de avond, sms't het bureau opnieuw. De klant heeft toch gekozen voor een ander meisje. Stiekem ben ik opgelucht. Dat scheelt me een lange reis naar Den Helder, voor maar twee uurtjes!

Dinsdag 19 augustus

Vandaag heb ik een boeking van een nieuwe klant. Dat is altijd weer spannend. Wie doet de deur open? Is meneer vadsig, mager of is hij juist aantrekkelijk? Ik heb de regel ingesteld dat ik binnen een paar seconden iets leuks aan een klant moet ontdekken. Een prettige stem of een leuke glimlach bijvoorbeeld; dat maakt het voor mij makkelijker om intiem te worden. Het enige wat ik weet over mijn klant van vandaag, is dat hij sinds anderhalf jaar weduwnaar is. Voor een nieuwe relatie is hij nog niet klaar, maar hij mist de intimiteit met een vrouw vreselijk. Vooraf heeft hij gevraagd of ik discreet om de hoek wil parkeren en platte schoenen en een spijkerbroek wil dragen. Eenmaal binnen drinken we koffie en kletsen we wat over actualiteiten. Want hij mist ook een sparringpartner, zegt hij. Hij is grappig en inspirerend. Dan gaan we naar boven, waar hij schuchter uitlegt dat zijn slaapkamer nog verkeerd voelt. In het logeerbed knuffelen we uitgebreid en uiteindelijk vrijen we. Voor de verandering is

*De weduwnaar bemint me
alsof ik zijn vriendin ben.
Ik vind hem aandoenlijk!*

het ook redelijk prettig voor mij. In tegenstelling tot de meeste klanten, denkt deze man niet alleen aan zichzelf. Hij bemint me alsof ik zijn vriendin zou kunnen zijn: respectvol, voorzichtig en romantisch. Het laatste half uur ligt hij tegen me aan en streelt met zijn vingers over mijn buik. Ik vind hem zo aandoenlijk dat ik door zijn haar kroel en er daarna een gemeende zachte kus op druk.

Woensdag 20 augustus

Vanmorgen ben ik al vroeg opgestaan. Om mijn escortwerk te verbloemen en om op feestjes mee te kunnen praten over 'normale dingen', werk ik twee dagen per week in een kledingzaak. Ik vertel overal dat ik er vier dagen werk, met een wisselend rooster. De waarheid is nog nooit ontdekt. Ik sjouw er met dozen en pak kleding uit. Goedkope spullen, die ik vroeger ook kocht. Bij mijn escortklanten kan ik daar niet mee aankomen. Die verwachten een verfijnde, elegante dame, dus betaal ik rustig driehonderd euro voor een kasjmier truitje. Thuis kook ik zelf en besluit om naar mijn ouders te gaan. Ik vertel hen honderduit over de winkel. Ik durf niet te vertellen wat ik nog meer doe. Het doet het me verdriet om te moeten liegen, maar ik wil ze graag beschermen. De schrik en de schande zouden te groot zijn. Bij vertrek stopt mijn moeder me een tientje toe. "Voor een bloemetje," straalt ze.

Donderdag 21 augustus

Ook vandaag werk ik in de winkel. Een klant dubt bij de kassa een half uur over een T-shirt. "Het is prachtig, maar ook prijzig," verzucht ze. Tijdens de lunch lees ik op mijn smartphone dat een vaste klant naar me heeft gevraagd. Om 19.00 uur moet ik me melden in het Krasnapolsky-hotel in Amsterdam, kamer 4016. Ik ken de Britse zakenman al een tijd; toen ik drie jaar geleden met dit werk begon, was hij mijn tweede klant. Hij rookt standaard een jointje in zijn hotelkamer, neemt me dan mee uit eten, en is vervolgens meestal zo dronken dat er in bed niet veel gebeurt. Af en toe help ik hem met mijn handen, andere keren vindt hij dat niet eens nodig. Ik hoop dat dit ook vanavond zo zal zijn. Want hoe aardig ik de Brit ook vind: in mijn gedachten ben ik nog een beetje bij de weduwnaar voor wie ik niet zomaar wat amusement was. Vandaag verloopt het net als anders. Mijn klant overhandigt me de envelop met het geld en we wandelen samen naar De Oesterbar, waar >

VERSTRIKT HET VERHAAL

Wanneer Eline's baas Boris, hoofdredacteur van het blad *Heat*, verdwijnt, maakt eerst niemand zich zorgen. Als hij na een paar dagen nog steeds niet boven water is, gaat Eline op onderzoek uit.

Ze komt erachter dat zijn laatste afspraak met een dame van een high class escortbureau was, maar niet voor een pleziertje. Boris was met een onderzoek bezig. Eline bijt zich vast in Boris' verdwijning tot degene die Boris dwarsboomde ook Eline in het vizier krijgt.

hij na een aperitiefje een hele fles wijn in zijn eentje soldaat maakt. We kijken naar foto's van zijn kinderen en vertellen elkaar schuine moppen. We eindigen vlak voor de vooraf afgesproken eindtijd op zijn hotelkamer. Als ik de deur achter me dichttrek, lalt hij me vanaf het bed gedag. 'You were great, see you next time.' Ik neem een taxi naar mijn escortbureau om het geld van dinsdag en vandaag af te dragen. Fooi mag ik zelf houden, de rest wordt netjes verwerkt en komt uiteindelijk via een begeleidende loonstrook op mijn bankrekening. Ik klets nog even met twee andere meisjes die ook binnen zijn. Een ervan heeft vanavond haar eerste boeking en is erg nerveus. Als de vaste chauffeur haar komt ophalen, wensen we haar een fijne avond. Op de achterbank van de luxe Mercedes naar huis voel ik me schuldig als ik denk aan de dame uit de winkel, eerder die dag. Ze heeft het T-shirt laten weghangen om het later te betalen. Ik heb zojuist acht T-shirts verdiend met alleen maar het eten van kreeft en schunnige grappen vertellen...

Vrijdag 22 augustus

Mijn beste vriendin belt en vraagt of ik mee ga lunchen. Met nog een andere vriendin is zij de enige die mijn geheim kent. Hoewel een van hen het moeilijk vindt, omdat ze vreest voor alle stigma's, roddels en geheimen waaronder ik gebukt ga, accepteren ze mijn werk allebei. Al zeggen ze wel dat ze het zelf nooit zouden kunnen doen. Ze willen er ook weinig over praten. Het gaat hen om mij als persoon, zeggen ze. Enerzijds is dat fijn, maar soms snak ik wel naar een uitlaatklep. Die vind ik gelukkig bij collega's. Ook een zak drop helpt altijd goed.

Ik betaal voor onze lunch en daarna besluiten we naar de pedicure te gaan. Er wordt van mij verwacht dat ik goed voor mezelf zorg en er tiptop uitzie. Ook mijn voeten moeten dus poezelig zacht zijn. We laten ons giechelend vertroetelen. Mijn vriendin staat erop haar eigen behandeling af te rekenen. Ze kan zich mijn laatste foute vriendje nog herinneren, die meer van mijn geld hield dan van mij, en wil mij absoluut niet het gevoel geven dat ze van mij wil profiteren. Die avond blijf ik thuis, want ik kan door het bureau gebeld worden. In dat geval moet ik binnen een uur bij mijn klant kunnen zijn. Maar het bureau belt niet. Prima. Ik lees een heerlijk boek en kruip uiteindelijk voor een vrijdagavond relatief vroeg mijn bed in.

'Als ik wakker word, voel ik zijn ochtendverrassing al in mijn rug prikken'

LEVENS- ECHT

Journaliste en schrijfster Eveline Karman schreef met **Verstrikt** een overtuigend debuut. Ze geeft, dankzij haar uitgebreide research, een spannend kijkje achter de schermen van de high class escortwereld en zet de personages zeer levensecht neer.



WINNEN!

In samenwerking met Uitgeverij De Fontein stelt VROUW 20 exemplaren van **Verstrikt** beschikbaar. Wilt u kans maken op een exemplaar? Ga dan snel naar VROUW.nl/acties

Zaterdag 23 augustus

Rond negenen 's ochtends sta ik klaar op een parkeerplaats aan de rand van de stad. Daar word ik opgepikt door een Kroatische man, B. Ik heb de man al een paar keer gezien, en dit weekend heeft hij me geboekt voor een trip naar Parijs. Ik vind hem nogal materialistisch, maar gelukkig heeft hij een goed hart. Bij een tankstation koopt hij een paar dure glossy's voor me. Halverwege de middag parkeren we in een chique parkeergarage. Onze suite is prachtig en B wil 'het bed testen'. Maar hij is zo moe van de autorit dat hij meteen in slaap valt. Ik ben opgelucht dat ik ook even kan bijkomen. B heeft namelijk een meer dan gezonde seksdrive. Na een wandeling over de Avenue des Champs Élysées dineren we samen. Terug in de kamer is B klaar voor wilde actie. Nadat hij tweemaal zijn lusten heeft bevredigd, voel ik als ik wakker word zijn ochtendverrassing al in mijn rug prikken. Ook deze keer denkt hij weer alleen aan zichzelf, maar gelukkig is het snel voorbij.

Zondag 24 augustus

Ik vind het maar lastig, met anderen slapen. Als escort moet je je eigen ritme en wensen volledig aanpassen aan je klant. Na de ochtendsessie vertrekt B gelukkig iets eerder naar de ontbijtzaal. Nu kan ik rustig naar het toilet; altijd ingewikkeld wanneer je altijd 'perfect' moet overkomen. Later eten we crêpes op het Place du Tertre en rijden terug naar Nederland. Wanneer hij de Audi voor zijn voordeur parkeert, glijdt B's hand over mijn bovenbeen. Ik ga mee naar binnen en volbreng mijn taak met een glimlach. B geeft me een royale fooi en bedankt me hartelijk voor mijn inschikkelijkheid. "Tij zeurt nooit. Daarom ben je mijn favoriet." Ik kijk blij naar het dikke pak cash dat ik dit weekend heb verdiend en weet dat ik weer een stapje dichterbij mijn droom ben: ooit komt mijn huisje in Portugal er wel. □

* Louise is niet de echte naam van deze escortdame.